

# Overzicht van Zestien Cyclussen

bestaande uit 48.000 jaar, waarbij inbegrepen de subcyclus van 1000 jaar duisternis; zij omvatten een periode vanaf de schepping van de mens tot aan de ondergang van het continent Pan, door de Ouden de VLOED of ZONDVLOED genoemd, die 24000 jaar voor Kosmon plaatshad. Geselecteerd uit de verslagen van de hemelse bibliotheken.

## HOOFDSTUK I

1. Ten eerste: de aarde beweegt zich in een baan rond de zon en haar omloop wordt verdeeld in vier arcs (cirkelbogen), genaamd lente, zomer, herfst en winter.
2. Ten tweede: de zon met haar familie van planeten beweegt zich in een grote omloopbaan die verdeeld is in zestienhonderd arcs; de afstand van de ene arc tot de andere kent een tijdsduur van 3000 jaar, of één cyclus.
3. Gedurende een cyclus gaan de aarde en haar hemelen door de etherische sferen van honderden etherische rijken, waar Jehovih's hoogverheven engelen wonen, waarvan de hoofden te maken hebben met het bestuur over de werelden.
4. Gedurende de periode van een cyclus staat de aarde daarom onder het toezicht en bestuur van diegenen van Jehovih's engelen die bestemd zijn voor de verrijzenis van de mensen van de aarde.
5. Ten tijde van de schepping van de mens bewoog de aarde zich door de Arc van Wan, waar duizenden Oriaanse hoofden verblijven, met duizenden miljoenen hoogverheven engelen.
6. De Heilige Raad van Oriaanse hoofden benoemde één van hen, Sethantes, door de wijsheid en de stem van Jehovih, om de leiding over de aarde op zich te nemen en haar te laten bevolken met onsterfelijke wezens tijdens haar reis door Wan.
7. De rang en titel van Sethantes, die aldus door Jehovih de Schepper van werelden werd verheven, luidde: Eerste God van de aarde en haar hemelen.
8. En Sethantes kwam met miljoenen engelen die voordien op andere werelden verheven waren, en hij volbracht zijn werk en werd bekend als God.
9. Sethantes was dus de eerste God van de aarde en haar hemelen, en zijn plaats was in de Arc van Wan. En gedurende zijn cyclus van drieduizend jaar verhief hij voor Jehovih vier miljard vierhonderd miljoen bruiden en bruidegoms van de aarde.
10. Na Sethantes kwam Ah'shong, onderhoofd in de rijken van Hieu Wee in de Haian Arc van Vehetaivi. En gedurende de cyclus van Anakaron, ook drieduizend jaar, verhief Ah'shong een oogst van twee miljard tweehonderd miljoen bruiden en bruidegoms van de aarde.
11. De derde cyclus viel onder het gezag van Hoo Le, opzichter van Kakayen'sta in de Arc van Gimmel, en zijn oogst bedroeg drie miljard zevenhonderd miljoen.
12. De vierde cyclus was onder C'pe Aban, hoofdvrouwe van Sulgoweron in de Arc van Yan, en haar oogst was vier miljard achthonderd miljoen.

13. De vijfde cyclus was onder Pathodices, wegebouwer in Chitivya in de Arc van Yahomitak, en zijn oogst bedroeg zes miljard vierhonderd miljoen.
14. De zesde cyclus was onder Goemagak, God van Iseg, in de Arc van Somgwothga, en zijn oogst was zeven miljard negenhonderd miljoen.
15. De zevende cyclus was onder Goepens, God van Kaim, in de Arc van Srivat, en zijn oogst was negen miljard driehonderd miljoen.
16. De achtste cyclus was onder Hycis, Godin van Ruts, in de Arc van Homahagollak, en haar oogst bedroeg negen miljard vierhonderd miljoen.
17. De negende cyclus was onder See'itcicius, opziener van de wegen in Kammatra, in de Arc van Jusyin, en zijn oogst was tien miljard honderd miljoen.
18. De tiende cyclus was onder Miscelitivi, hoofdvrouwe van de gewelven van Lawzgowbak in de Arc van Nu, en haar oogst was tien miljard achthonderd miljoen.
19. En nu was de aarde geheel bevolkt, alle continenten en eilanden van de aarde werden door mensen bewoond; ook was er geen wildernis meer over waarin de mens niet woonde.
20. Maar het geslacht van de mensen was afgedaald van drieëndertig jaar naar twaalf jaar. Man en vrouw waren op zevenjarige leeftijd volledig ontwikkeld; en niet velen leefden er boven de dertig jaar, maar zij waren vruchtbaar; veel van de moeders brachten veertig zoons en dochters voort, en van twee tot vier tijdens een geboorte.
21. En de mens woonde in vrede, en de aarde werd bewerkt en bracht voort in overvloed van al wat goed was voor de mens om te eten en zich te kleden. En er waren in die dagen grote steden met honderdduizenden inwoners; duizenden en nog eens duizenden van zulke steden en dat in alle vijf grote gebieden van de aarde. En de mens bouwde schepen en hij voer in alle richtingen over de oceanen, rondom de hele wereld. Door de engelen van de Heer werd hij onderwezen en geleid in alle dingen. En de mens bezat boeken, zowel geschreven als gedrukt; en de jongeren werden in scholen onderwezen, over de kennis van zon en maan en sterren, en over alle dingen die op de aarde zijn en in de wateren daarvan. Daarom werd dit de eerste beschavingsperiode van de aarde genoemd.
22. Nu waren alle mensen voor het grootste deel I'hins, klein, blank en geel. Niettemin waren er holbewoners met lange armen en groot van stuk; maar zij leefden op zichzelf en hun voedsel bestond uit alle soorten vlees en vis en kruipend gedierte. De holbewoners waren bruin en zwart en ze werden gemiddeld tweehonderd jaar, en zelfs vierhonderd jaar oud.
23. Jehovih zei: In vroeger tijden verhief Ik de I'huans en Ik gaf hen bepaalde geboden, waaronder geen gemeenschap te hebben met de Druks, waardoor zij in duisternis zouden ondergaan. Maar zij gehoorzaamden Mijn woorden niet; en zie, ze zijn verdwenen van het aardoppervlak.
24. Zie, omdat de I'hins een geestelijk volk zijn geworden en voorspoed kregen in vrede en naar de geest, is hun stoffelijk lichaam ontaard. Zij brengen overvloedige oogsten voor Mijn etherische rijken voort, maar het zijn eigenlijk voortijdige geboorten.
25. Nu zal Ik de aarde gedurende lange tijd door a'ji-velden en -wouden leiden; want Ik zal de I'huans opnieuw voortbrengen; en de tijdsduur van een generatie zal drieëndertig jaar bedragen.

Want Mijn oogsten zullen bestaan uit vruchten die volledig ontwikkeld en vol van rijpheid zijn.

26. En Jehovih bracht de aarde door nieuwe gewesten in de etherische werelden, en Hij overdekte haar met a' ji, in het oosten, westen, noorden en zuiden.

27. En het geschiedde dat veel van de I'hins de drang tot voortplanten verloren en dus niet veel erfgenamen voortbrachten. Maar de bruine mensen brandden van begeerte en zij grepen de I'hin-vrouwen wanneer die naar de velden gingen en overweldigden hen, en zo werd opnieuw het I'huanras voortgebracht, de koperkleurigen, sterk, levendig en vlug.

28. Dienovereenkomstig leverde de elfde cyclus onder Gobath, God van Tirongothaga in de Arc van Su'le, een oogst op van zes miljard zeshonderd miljoen.

29. De twaalfde cyclus was onder F'aiyvis, Godin van Looga in de Arc van Siyan, en haar oogst bedroeg twee miljard zeshonderd miljoen.

30. De dertiende cyclus was onder Zineathaes, bewaarder van de Cress in de Arc van Oleganaya, en zijn oogst was een miljard tweehonderd miljoen.

31. De veertiende cyclus was onder Tothsentaga, wegebouwer in Hapanogos in de Arc van Manechu, en zijn oogst bedroeg slechts zeshonderd miljoen.

32. De vijftiende cyclus was onder Nimeas, God van Thosgothamachus, in de Arc van Seigga, en zijn oogst bedroeg slechts veertig miljoen.

33. De zestiende cyclus was onder Neph, God van Sogghonnes, in de Arc van Arbroohk, maar hij slaagde er niet in om een oogst voort te brengen.

## **HOOFDSTUK II**

1. God (dat is Neph) zei: Hoor mijn gebed, O Jehovih! De aarde en haar hemelen zijn in duisternis ondergegaan.

2. De I'hin is in alle gebieden van de aarde uitgeroeid, behalve in Waga.

3. Meer dan dertig miljard engelen zijn bijeen op het oppervlak van de aarde, en ze zijn te laag van graad om te worden verlost.

4. Wat moet Uw God doen, O Vader?

5. De stervelingen gaan achteruit naar ras en bloed, ze wonen alleen nog als ziekelijk ongedierte op de aarde.

6. Hun steden zijn vernield, en ze leven op de manier van de viervoetige, wilde dieren.

7. De inspiratie van Uw God en zijn engelen kan hen niet langer bereiken.

8. Wanneer zij sterven en deze hemelen betreden zijn ze als woekerende zweren bij elkaar, duizenden miljoenen van hen.

9. Gedurende drieduizend jaar heb ik met ze gewerkt, maar de overvloed van hun duisternis gaat Uw God te boven.
10. Wat moet ik met hen doen, O Vader? Hoe kan Uw God zo'n groot karkas verlossen?
11. Maar Jehovih antwoordde niet op Gods gebed; Hij liet hem alleen om met andere Goden in de hogere hemelen te overleggen; liet hem nog duizend jaar in duisternis.
12. Maar in etherea sprak Jehovih tot Zijn Oriaanse hoofden en zei: Zoals Ik stervelingen beproef, beproef Ik engelen; zoals Ik hen beproef, beproef Ik Mijn Goden. Altijd en eeuwig houd Ik hen het getuigenis van Een Allerhoogste voor.
13. Nu was het geschied op aarde dat de tijd van een generatie van stervelingen was gestegen van twaalf jaar tot tachtig jaar. En er waren velen die leefden tot zij driehonderd jaar oud waren. En zij waren zeer groot geworden; tweemaal de afmeting van de mensen van deze tijd. Maar ze waren zonder verstand en hadden weinig gevoel. Ze kenden nauwelijks hun eigen soort. En ze vermengden zich met elkaar, zowel met verwanten als met anderen, zodat zwakzinnigheid en ziekte het gebruikelijke lot werd van de stammen der mensen; en ze waren groot, sterk en vruchtbaar.
14. Hetgeen nu volgt is de graad van verval in de hemelen van de aarde; dat is, nadat Kishalon de generatieperiode vanaf twaalf jaar in de hogere graden had gewijzigd, te weten:
15. Abner, zevende dageraad van dan, bleef tweeëndertighonderd jaar in Hastaf, etherische a'ji zeven, Hoe'tan, graad negenennegentig
16. Enseeni, Godin van Marsef in etherea, dan van Gem, bleef drieduizend jaar, graad drieënnegentig.
17. Boaz, God van Horn, Oriaans veld, dan van Josh, bleef zevenentwintighonderd jaar, graad achtentachtig.
18. Da'ivi, Godin van Wowitski in a'ji zesendertig, dan van Ruth, bleef negenentwintighonderd jaar, graad tweeëntachtig.
19. Lia'mees, Godin van War in Broek, dan veertig, Oriaans veld in Semsi, bleef drieduizend jaar, graad zevenenzeventig.
20. Divi'yas, God van Hut in Habak, ji'ya tweeëntwintig, Neth, bleef eenendertighonderd jaar, graad negenezestig.
21. Roa'yis'yis, Godin van Tamak, Bent, één van Hud'du'owts, bleef drieduizend zeventig jaar, graad eenenzestig.
22. Yij, hoofd van Oriaans veld, Lud in Goo, dan vierenzeventig, bleef zesentwintighonderd jaar, graad achtenvijftig.
23. Gul'yaniv, Hoofdvrouw, Oriaans veld, Ob'low in ji'ya veertig, bleef vierendertighonderd jaar, graad eenenvijftig.
24. Vanaf deze tijd werd er geen graad meer op de baan van de zonnefalanx (grote slang) aangetroffen die voldoende dicht was voor de engelen van de hemelen der aarde.

# De tijd van duizend jaar duisternis

## HOOFDSTUK III

1. Jehovih bracht de etherische werelden in beweging; de uitgestrekte sferen waar de grote slang zich doorheen beweegt. Zijn stem ging voort, en temidden van de raadslieden, de hoogste regerende opperhoofden van de verheven koninkrijken in het firmament sprak Hij en zei:

2. Luister naar Mij, O gij hoofden! Wees vooruitziend naar Mijn reizende werelden en let op Mijn woorden. Zie, de rode ster, de aarde, heeft haar rijpheid bereikt! Als een dochter die zich vertoont in de bloeitijd van haar leven, zo verkeert de jonge aarde in haar glorie. Vijftigduizend jaar lang heeft zij haar rol vervuld als een sieraad van de hemel en een oogster van stralende zielen voor Mijn verheven sferen in het firmament.

3. Kom bijeen, O Oriaanse hoofden en u etherische Godinnen; en u die op de weg van de grote slang verblijft. Roep een raad bijeen van Mijn eeuwige heersers over werelden, en van hen die Mijn a'ji- tuinen en Mijn ji'ya-velden beplanten, en van hen die Mijn nevelige vortexen in het firmament laten wentelen.(spiraallevels - vert.)

4. De stem van Jehovih reikte door het uitgestrekte universum en zij die hoogverheven waren in het bestuur over werelden, hoorden en begrepen het.

5. En er verzamelden zich miljoenen van Jehovih's hoogste in de etherische tuinen van Senaya in de nabijheid van de baan van de zonnefalanx; en de plaats was als een park, groter dan honderdmaal de aarde; en rondom aan alle kanten lagen de kristallen zomen van de etherische werelden. En toen zij bijeen waren, sprak Jehovih vanuit het onafscheidelijke licht, en Hij zei:

6. Zestienmaal hebben Mijn etherische scharen de aarde en haar hemelen uit de duisternis in het licht gebracht, en toch, voor het einde van een cyclus, valt zij opnieuw en haar atmosfeera met haar. En nu is het geschied dat haar hemelen zijn gevuld met duizenden miljoenen geesten die Mij en Mijn geëmancipeerde werelden niet kennen. Spreek, O Goden en Godinnen.

7. Daarop zei Sut'Loo: O Jehovih, ik heb het vernomen; ik heb het aanschouwd. Te vruchtbaar is de aarde, de jonge dochter van de hemel. Te vruchtbaar is de rode ster van het firmament.

8. Vervolgens sprak Ka'waha en zei: U hebt gesproken, O Jehovih! Te vruchtbaar is de rijke aarde, O Vader. Haar stervelingen zijn overmeesterd door haar atmosferische scharen. Haar mensen bouwen steden en staten voor een tijd na de dageraad, maar spoedig worden ze overstroomd door fetals en druja's, en de stervelingen verslinden elkaar als roofdieren.

9. Chi'jong zei: Haar mensen hebben de bodem van de hele aarde bewerkt en haar overdekt met steden; maar waar zijn ze? Haar mensen zijn geleerd geworden betreffende de dingen van hemel en aarde, maar hun kennis is verdwenen door de gevreesde oorlogshand.

10. Dhu'itta zei: Haar mensen worden wijs in een dag, maar de volgende dag zijn het dwazen. Het ene geslacht verkrijgt vaardigheid in boeken en in de kennis van de zon en maan en sterren, en in de wiskunde van stoffelijke dingen; maar kijk eens naar het volgende geslacht, haar mensen zijn weer kannibalen.

11. Gaw'zin zei: Ik heb het vernomen, O Jehovih, ik ben er getuige van, O Vader! De rode ster is te vruchtbaar. Zij is als een overvolle tuin! Haar producten zijn verwilderd, en ze vallen neer en verrijken nogmaals de grond, zodat zij weer een onvolmaakte reuzenstengel voortbrengt die onvruchtbaar is. Zo zijn haar zoons en dochters; zij allen jagen aardse goederen na.

12. Loo'wan zei: Grote Geest, ik heb het gehoord, ik heb het gezien. Wij verzamelen de aardse oogsten voor U, O Jehovih, maar ze zijn gering. Wij zamelen de aardse oogsten van duistere geesten in, O Jehovih, en ze zijn tienmaal zo omvangrijk. Zie, er is geen evenwicht tussen hen.

13. Zo spraken de Goden en Godinnen, totdat duizenden van hen hadden gesproken. Hierna sprak de stem van Jehovih, en Hij zei:

14. Jullie zijn gezegend, Mijn Zoons en Dochters. Hoe kunnen jullie het beheer over de aarde en haar hemel aan de aardgeborenen nalaten, tot ze geschikt is geworden als een gave uit Mijn hand? Luister nu naar Mij, O Mijn Zoons en Dochters: Vijf grote delen van de aarde heb Ik geschapen, en ze zijn helemaal door stervelingen bewoond en bebouwd. Ja, in alle gebieden van de aarde zijn er grote steden en staten geweest, en mannen en vrouwen met grote kennis.

15. En zo vaak als zij tot het licht zijn gestegen, zijn ze weer in de duisternis neergeworpen vanwege het grote verlangen van de geesten der doden om naar de aarde terug te keren. Deze druja's keren naar de stervelingen terug en hechten zich aan hen als fetals of als huisgeesten, en zetten hen aan tot het kwaad. Ga nu naar de aarde, O Mijn geliefden, en zoek het deel van de aarde waar de meeste van deze druja's bijeen zijn, want Ik zal hun bolwerk ontwortelen; Ik zal ze losscheuren van hun hollen en zij zullen Mijn volk niet langer naar de ondergang leiden.

16. En nu overlegde de raad, en na een poosje werden de verslagen van de aarde en haar atmosfeer onderzocht, en zij ontdekten dat de hemel van het land Waga (Pan) de verlossing te boven ging vanwege het grote aantal geesten van kannibalen en de menigte fetals. Het was alsof een ziekte in het lichaam aan de buitenkant was genezen, terwijl de wortel van de kwaal er nog in zat. Zo was het met Waga en haar hemel; de verlossing van de cyclussen bleef haar niet bij, maar het kwaad brak steeds op een andere manier uit.

17. Dit zei Jehovih: Nu zal Ik de aarde en haar hemelen snoeien. Zie, het werelddeel Waga zal worden afgehouden en onder de wateren van de oceaan worden geworpen. Haar hemel zal niet langer verdedigbaar zijn voor de geesten van de vernietiging, want Ik zal de grondvesten daarvan laten scheuren en ze verstrooien op de winden van de hemel.

18. Gaan jullie daarom naar de aarde omlaag en zorg voor netten en vanchas (onbekend - vert.) om de geesten van de duisternis op te vangen en voor het opvangen van de stervelingen die in de wateren zullen ondergaan. En zorgen jullie voor een plaats in Mijn verheven hemelen, die geschikt voor hen is, en jullie moeten hen met muren omgeven in de hemel zodat ze niet kunnen ontsnappen, maar dat ze bevrijd kunnen worden van het kwaad.

19. En zodra jullie bij de aarde en haar hemelen zijn aangekomen, stellen jullie Mijn God en zijn Heren van Mijn besluit in kennis. En zeg tegen ze: Dit zegt Jehovih: Zie, zie, Ik zal het land Waga onder de wateren van de oceaan laten zinken, en haar hemel zal Ik naar een plaats in Mijn firmament overbrengen waar zij niet langer Mijn volk zal verzwelgen in de duisternis. En Jehovih zegt: Gaat u, O God van de hemel, en u, O Heer van Waga, omlaag naar Mijn uitverkorenen, de I'hins, en zeg tegen ze: Dit zegt de Grote Geest: Zie, zie, Ik zal de landen van de aarde in de oceaan laten verzinken, vanwege het kwaad van de geesten der duisternis. Luister naar Mij, O Mijn uitverkorenen, en luister naar Mijn geboden: Sla de handen ineen en bouw schepen op alle plaatsen, zelfs in de dalen en op de heuvels, en laat Mijn getrouwen zich aan boord van de schepen begeven,

want Mijn hand is zeer zeker uitgestrekt over de aarde.

20. En ook zullen jullie aan de aarde en haar hemelen bekendmaken dat Ik van het begin af aan, namelijk in de oude tijden, voor alle mensen Mijn drie werelden verkondigde en die zijn: Mijn stoffelijke werelden en de lagere hemelen die daarbij behoren, en Mijn etherische hemelen die zich in het uitspansel daarboven bevinden. En Ik zei: De eerste heerlijkheid is van de aarde, waarop het paradijs bestaat als de mens Mijn geboden gehoorzaamt; en de tweede heerlijkheid, groter dan de eerste, schiep Ik voor de geesten der doden, maar Ik bond de lagere hemel aan de aarde opdat zij met haar mee zou reizen, en opdat de omgang van de doden met de levenden een heerlijkheid zou toevoegen aan beiden. Maar de hogere hemel maakte Ik tot de grootste van alle heerlijkheden, en Ik vulde het etherische firmament met ontelbare werelden naar hun soort, als verblijfplaatsen voor hen die zouden opstijgen naar de derde verrijzenis.

21. En ook zond Ik uit de verheven hemelen naar de lagere hemelen en de aarde Mijn heilige engelen, over wie Ik Goden en Heren aanstelde in de majesteit van Mijn heerschappijen. En zij kwamen deze dingen in Mijn naam verkondigen, en zij leerden zowel de engelen als de stervelingen hoe zij dienden te leven, opdat ze konden verrijzen en Mijn verlichte werelden beërven.

22. En omdat de mens zonder kennis was, benoemden Mijn Goden en Heren bepaalde meesters der geslachten (loo'is), die etheriërs van grote wijsheid zijn, om bij de stervelingen te verblijven en die huwelijken te inspireren die het beste de geestelijke groei zouden kunnen bevorderen van het begin af aan. En er kwamen onder alle mensen bepaalde personen voor die in staat waren tot sar'gis en su'is, en zij luisterden naar de geboden van Mijn Goden en Heren, het kwaad verzakende en de geest dienende, en Mij kiezende boven alles. Daarom koos Ik hen ook en noemde hen I'hins.

23. Voor zover zij begonnen het ego uit te bannen en Mij te dienen terwijl zij nog in corpor (de stof) waren, werden zij niet in de geestelijke wereld geboren voor hun tijd vervuld was. En evenzo zijn anderen niet ten volle geboren als zij in de stoffelijke gedaante niet in de geest zijn begonnen hun eigen vlees te overwinnen.

24. Jehovih zei: Ga heen, O Mijn Zoons en Dochters, en snoei Mijn wijngaard.

25. Verzoek Mijn God van de aarde en zijn Heren met hem om alle engelen van de aarde bijeen te brengen, van oost naar west en van noord naar zuid; breng ze naar het land Waga.

26. Mijn etherische vuurschepen zullen Waga van alle kanten omringen. En Ik zal de grondvesten van de aarde afbreken, bij de randen van de oceaan en de bergen van Gan, noch zal een steunpilaar of hoeksteen Mijn hand weerstaan. En Ik zal regen en wind en onweer zenden; en de wateren van de grote diepte zullen over de landen komen; en de grote steden zullen ondergaan en in de zee verzwolgen worden.

27. En de weelderige dalen van Nai, met de duizend steden, zullen worden uiteengerukt, met de waanzinnige mannen en vrouwen die vluchten voor de wateren van de oceaan. En vrouwen en kinderen zullen langs de weg neervallen en verdrinken; en de mensen zullen in het water ten onder gaan.

28. En de wijde vlakten van Og, met de duizend steden en de grote hoofdstad Penj, en de tempels van Khu en Bart en Gan en Saing zullen verzinken om nooit meer boven te komen. En tijdens de vloed zal de lucht van de hemel worden gevuld met het geschreeuw en gejammer van miljoenen stervelingen die in de vernietiging ten onder gaan.

29. Ik zal ze redden uit de duisternis; Ik zal ze brengen naar a'ji-gebieden die Ik voordien schiep

voor de geesten der duisternis; en Ik zal Goden en Godinnen over hen aanstellen om hen te onderwijzen over Mij en Mijn koninkrijken.

30. En de aarde en haar hemelen zullen een nieuw begin maken temidden van Mijn bewoonde werelden.

31. Zo heb Ik in werk voorzien voor Mijn hoogverheven engelen in de plaatsen die Ik schiep, zegt Jehovih.

#### EINDE VAN HET OVERZICHT VAN DE HEMELSE VERSLAGEN



afb 6 De aarde en de hogere en lagere hemelen.





afb. 59 Schetsmatige kaart van de aarde met het verzonken continent Pan; ca. 24.000 jaar geleden



Plate 60.—OUTLINE MAP SHOWING THE NAMES AND DIVISIONS OF THE EARTH AS USED IN THIS BOOK.

afb. 60 Schetsmatige kaart met de namen van de werelddelen. Ongeveer 7050 v.Chr., toen Engeland nog met het vasteland verbonden was, tot ca. 6500 v.Chr., toen tijdens de 2e Kimbrische Vloed het Noordzeebekken overstroomde.